

Båltale 2007 – Ellinor Nielsen

Midsommer – midt sommer – jeg håber for at alle at den del af sommeren vi har til gode vil blive varm og solrig. Sommeren når nu sit højdepunkt med året længste dag og så ja øv så går desværre den forkerte vej dagene bliver igen kortere. Men så går det heller ikke hurtigere og sommeren står for døren, De første studenter er allerede sprunget ud og snart følger resten med deres glade hujen og råben og den genvundne frihed. Mange studerende har oplevet et forsømt forår. Mens andre har fundet tid til hygge og de allerførste badeture. Knuds sø er et velkendt mål for badende og jeg har selv testet badevandet, og det var både klart og lunt og med den velkendte stemning og pølser på grillen.

Snart er det ferietid med forventningens glæde- Danmark – Italien-Frankrig – sydhavsøer, bus, fly – bil uanset hvad, fritid og ferieliv . Det skal nydes i fulde drag.

Der er nok at glædes over AGF – er rykket op i super ligaen – da er sgu da dejligt. Tillykke med det AGF!

Begrebet at gå i cirkus fik en mere eksakt betydning her i foråret hvor det rent faktisk blev muligt at gå til Cirkus i Sjelle. Et spændende initiativ og bestemt en meget seværdig og intim forestilling som blev leveret i den helt rette cirkusstemning af cirkus Krone. Flot at familien Filt ville ligge jorde til og mange roser til Danmarks mindste cirkus for et brag af en forestilling. Jeg var personligt helt pjattet med elefanten.

Nok om cirkus, selvom der har nu været lidt af et cirkus i vores forsamlingshus. Det nye køkken ! Og jeg bliver da lige nødt til at bruge denne lejlighed til at fremhæve og rose alle de frivillige utrættelige ulønnede som har lavet et stort stykke arbejde med at renovere køkkenet i forsamlingshuset. Køkkenet er blevet som nyt – lækkert og i rustfrit stål.

Det er dejligt at vi har et aktivt foreningsliv omkring vores forsamlingshuse og vigtigt at vi holder liv i de traditioner vi har skabt. Også de lidt ældre traditioner som fastelavnssoldater og juletræsfester synes jeg at det vigtigt at vi holder fast i.

Vi er et lille landsbysamfund med meget indespisthed og landsbysladder. Det er fint nok med landsbysladder, hvis vi kan lade det være vores interesse for hinanden og for mennesker i al almindelighed. Men vi bør nok tænke over om vi er rummelige nok. Tager vi pænt mod vores tilflytterne til byen, byder vi dem velkomne i vores kredse, og lader vi de nye få en plads ved vores bord når de kommer til den første forsamlingshusfest. Eller er vi lidt egne og klikker os. Og er det mon til at finde ud af når ingen bor i deres egne huse næ man bor i Sofus's hus , Mettes hus , og i den dur. Måske vi skulle tænke lidt over det!

Ja, så kan vi også tænke lidt over at vi holder denne hedenske festaften for ved hjælp af ilden at kunne bortjage onde ånder og dermed bidrage til markernes frugtbarhed. Vi må håbe at bønderne påskynder det !

Heldigvis er den heks vi nu brænder på bålet en nu blot en ikon. Den sidste hekse afbrænding fandt sted for ca. 300 år siden. Og heksene var både kvinder, heksene og mænd eller troldkarle som de kaldtes, og de kunne øve sort magi til menneskers skade. Var der sket naturkatastrofer, ulykker eller sygdom skulle nogen undgælde ja så jagtede man heksene. Der skulle findes syndebukke.

Man havde en ret smart hekse prøve hvor den mistænkte blev kastet bunden i vandet med et tov om livet . sank hun var hun uskyldig (hun druknede så som regel) men flød hun oven på var hun skyldig og blev brændt som heks. Den slags test er vi nu lykkelig fri for og har vores demokrati og retssystem.

Ja , så er vi da blevet så meget klogere nu hvor vi skriver 2007 for vi brænder jo ikke hekse eller på andre måder gør nogle til syndebukke eller . Gør vi vel !